



6. Het hoekhuis was de vroegere herberg Den Aeszak, reeds vernoemd tijdens de 16de eeuw. Het was een rustplaats voor de reizigers en voerlieden op weg van Ieper naar Torhout-Brugge. Hier konden zij alsook hun paarden 'den aeszak' (=eetzak) aanspreken. In dit hoekhuis verbleef ook de rover Baeckelandt tijdens één van zijn strooptochten, waarbij hij voorbij het Leenbos op Hooglede een hofstede in brand stak.

lets verderop in de Ieperstraat stond links de Haaszakmolen.
 We verlaten de Haaszakwegel naar rechts in de Leenbosstraat.
 In de eerstvolgende bocht gaan we rechtdoor in een grasweg, de Voshoekwegel.

7. Voor ons ligt de beboomde vallei van de sterk meanderende Gysperrebeek, een mooi stukje natuur en rechts de oude hoeve De Drie Coninghen, reeds vernoemd in de 16de eeuw als een omwald kasteelhof.

We komen aan de beek over een brugje en dan omhoog tot op de Ellestraat.
 Links ligt het Lindenhof van de familie Desimpel in een paradijs van groen.
 We gaan voorbij de Ellewegel die links van ons ligt en we nemen de Drie Coninghenwegel rechts naar beneden. We komen op de Ieperstraat en gaan nu naar links.

8. Het Hof de Drie Coninghen ligt nu achter ons juist voorbij de beek.

Weldra zijn we terug in het de bebouwde Ellewijk en wandelen we terug tot aan de school van Kortemark-Elle, begin- en eindpunt van de wandeling.

Routebeschrijving 3,5 km



- 1 Wijkschool Kortemark Elle
- 2 Hoeve Ogierlande
- 3 Hoeve Sprincwalle
- 4 Hoeve Ten Crabaarde
- 5 Kapel Dooman
- 6 Haaszakwegel
- 7 Gysperrebeek
- 8 Hoeve Drie Coninghen

V.U. Gemeente Kortemark - ontwerp: www.studioelghe.be

Deze wandelroute is bewegwijzerd en voor 69% langs verharde wegen en voor 31% langs onverharde wegen.

Info & Inlichtingen:
toerisme@kortemark.be



Wandelroute

Ellekring

3,5 km



Deze wandelroute langs de oude wijk Elle toont u mooie aspecten van een gemeente op het platteland zoals de Ieperse Heerweg, de Oude Zeedijk, het Leenbos en de vallei van de Gysperrebeek. Wat deze wandeling zo mooi en karaktervol maakt, zijn de oude hoeves langs het traject en ook de kleine wegels die we zullen bewandelen.

We starten deze wandeling aan het infobord in de Ieperstraat aan de wijkschool Kortemark Elle.

1. De school werd opgericht in 1899 door de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo van de Handzamestraat op verzoek van de inwoners van Elle en van de Langenhoek te Torhout.

Met de school links van ons volgen we rechtdoor de oprit naar het veevoederbedrijf en juist voorbij de poort nemen we links een grasweg, de vroegere Molenwegel, die naar de Oude Zeedijkstraat loopt.

We volgen de Oude Zeedijkstraat naar rechts. Deze straat is vermoedelijk ontstaan in de elfde eeuw toen het centrum van Kortemark overstroomde en ook de Ieperse heerweg aan de Gysperrebeek onder water kwam. Er kwam een nieuwe weg hoger gelegen als een dijk tegen de oprukkende zeegolf.

We komen voorbij de hoeve Ogierlande, links van de weg.



Hoeve Drie Coninghen

3. Sprincwalle is een toponiem dat misschien doet denken aan de vroegere overstromingen. Links van ons bemerken we in de vallei van de Gysperrebeek een grote hoeve: De Stenen poort (op Gits) bij het drie-Arrondissementenpunt. Daar raken de 3 arrondissementen (Diksmuide, Brugge en Roeselare) elkaar.

Op het kruispunt voorbij de beek nemen we rechts de Leenbosstraat. Recht van ons noemde men de 2 stukken land langs de Gysperrebeek, de Grote en de Cleene Zee. Ze werden door het water overspoeld tijdens de overstromingen.

4. Links van ons strekte zich vroeger het grote Leenbos uit. Omtrent 1950 werd het geroid. Het is nu een grote vlakte waar geen huizen of gebouwen op staan. In en rond dit bos werd tijdens de Eerste Wereldoorlog hard gevochten. Op 15 oktober 1914 werden de Duitsers hevig beschoten door de Franse cavalerie. Daarbij gingen verschillende hofsteden in de vlammen op, zo ook hof ten Crabaarde, het leenhof aan onze rechterzijde. Ten Crabaarde was tot in de 18de eeuw de woonplaats van de familie De Cupere, griffiers van het Ambacht Kortemark alsook schatbewaarders van het kasteel van Wijnendale. Tijdens de gevechten werden ook burgers gedood. Op 15 oktober 1918 waren het de Belgen die tijdens het bevrijdingsoffensief hier met de Duitsers slag leverden, waarbij de Ellemolen werd opgeblazen.

We komen op een kruispunt met de Ieperstraat aan het kapelletje van de Dooman, vroeger bevestigd op een boom, nu op een paal.



5. Hier zou een voerman zijn doodgeblijkt tijdens het onweer, toen hij met zijn wagen uit het dal van de Gysperrebeek kwam en daarbij zijn paarden vloekend opjoeg.

We gaan naar links in de Ieperstraat tot aan een kruispunt met de Haaszakwegel, waar we naar rechts de wegel in gaan.



2. De oude heerlijkheid Ogierlande die overging op het geslacht van Gysperre, strekte zich uit tot hier.

Aan de hoeve Sprincwalle dalen we af naar de Gysperrebeek.

